



**Espace P
Rue des Plantes 116
1030 Bruxelles**

Brussel, 21 oktober 2010

Geachte mevrouw, heer,

U hebt onlangs een vierkleurendruk brochure in de Alhambrawijk verspreid met als titel 'Prostitution dans le Quartier Alhambra: regards croisés'.

Een volledige pagina werd gewijd tegen het Comité Alhambra.

Volgens uw brochure 'die wil nadenken over de integratie van de prostitutie in de Alhambrawijk' is de overlast veroorzaakt door de ongecontroleerde straatprostitutie helemaal niet zo erg als 'bepaalde bewoners' doen uitschijnen. Tot die conclusie bent u gekomen nadat u een aantal uren – overdag - de methode 'micro-trottoir' hebt toegepast in enkele straten van de wijk.

Van Espace P verwachten we natuurlijk niet anders dan dat ze de rechten verdedigen van de prostituees. Toch waren vele buurtbewoners geschokt door de inhoud van de brochure en het minimaliseren van de gevolgen van straatprostitutie in onze woonwijk.

Wat kunnen wij daarop antwoorden?

Eerst en vooral, het Comité Alhambra spreekt zich niet uit tegen of voor prostitutie. Dat hebben we in het verleden ook niet gedaan. Verder hebben we nooit het monopolie van de wijk opgeëist. Alle meningen zijn welkom. Toch vertolken we ontegensprekelijk de overtuiging van het overgrote deel van de bewoners, namelijk: straatprostitutie hoort niet thuis in een woonwijk.

Waarom?

Omwille van velerlei redenen die ondertussen genoegzaam bekend zouden moeten zijn. Maar we sommen ze toch nog even op want blijkbaar snapt Espace P nog steeds niet helemaal waarom we ons zo hevig verzetten tegen het idee van de 'cohabitatie' – onder welke vorm dan ook - met de prostitutiewereld.

1. Prostituees werken 's nachts. Dan willen buurtbewoners slapen. Als de prostituees in stilte zouden kunnen werken dan zou dat al veel oplossen maar helaas doen ze dat niet. Er zijn de autocarrouseles, er zijn de vrouwen die onderling veel lawaai maken, er zijn de zatte klanten die iedereen uit hun bed roepen, er zijn de klanten die met elkaar op de vuist gaan, er zijn de prostituees die met elkaar op de vuist gaan, er zijn de prostituees die met de klanten op de vuist gaan, er zijn de pooiers die met elkaar of met de vrouwen of met de klanten of met de buurtbewoners op de vuist gaan. Als de nachtprostitutie zich een beetje zou kunnen gedragen zoals de dagprostitutie, dan zou de overlast al wat minder zijn. Maar helaas is de nachtprostitutie agressief, enorm lawaaierig en vooral: niet te controleren. Het is gewoon onmogelijk om afspraken te maken met de nachtprostituees.

2. 24 uur per dag, 7 dagen op 7 prostituees voor uw deur hebben is niet vanzelfsprekend. Het klikken van naaldhakken, het klakken van hun kauwgum en het onderling kakelen tijdens het lange wachten op klanten is nog het minste. Maar wat zou u denken als een prostituee een flink deel van uw dagelijkse routine kent: wanneer u gaat werken, wanneer u gaat winkelen, hoe uw kinderen heten, wanneer u op reis vertrekt, welke vrienden u op bezoek krijgt, ...? Hoe zou u zich voelen als u uw huis verlaat en telkens geconfronteerd wordt met prostituees en hun klanten, hun blikken en het gefluister?

Wat zou u ervan vinden als een hoerenloper u aanspreekt en dat terwijl uw kinderen erbij staan? In de Alhambrawijk wonen ook heelwat gewone mensen die helemaal niets te maken willen hebben met de prostitutiewereld ...

3. 's Ochtends croissants gaan halen en dan een prostituee (M/V) een fellatio zien verkopen ergens in een auto of in de portiek van een gebouw, of een hoerenloper die zich ongegeneerd in zijn wagen masturbeert terwijl hij naar een prostituee kijkt die iets verderop klanten staat te lokken, er zijn leukere manieren om je dag mee in te zetten. Ook de dichtgeknoopte condooms voor de voordeur, of bijvoorbeeld de slappe kak van de heroinehoeren op het voetpad zijn dingen die bij momenten echt op de zenuwen kunnen werken.

4. Hoe zou u zich voelen als u 's avonds bepaalde straten in uw wijk gaat mijden gewoon omdat u geen zin hebt om geconfronteerd te worden met de prostituees? Aangesproken worden is nog het minste. Maar als ze hun borsten tevoorschijn flitsen en halfnaakt het voetpad blokkeren, ook dat blijft ontzettend confronterend. Sommige buurtbewoners ontzien het om nog vrienden of familie bij hen thuis uit te nodigen, gewoon om 'situaties' te vermijden. Is het niet jammer dat de bewoners zich gaan schamen voor hun wijk en omwegen gaan maken om thuis te geraken?

5. Ook de handelaars hebben het moeilijk. Er zijn klanten die wegblijven omdat ze zich niet op hun gemak voelen tussen de prostituees en 'de rare mannen die er rondhangen'. En omdat de handel het moeilijk heeft wordt de wijk ook minder aangenaam voor de buurtbewoners. Waar blijven de restaurants, de gezellige cafeetjes, de gespecialiseerde winkels die een theaterbuurt doorgaans typeren? Wie blijft na een bezoek aan het Théâtre National of de KVS nog in de Alhambrabuurt rondhangen? Denkt u dat de Grote Markt nog zo gezellig zou zijn als het zou volstaan met prostituees? Of de Sint Hubertusgallerijen? Of de rotonde onder het Atomium? Ook die plaatsen zouden binnen de kortste keren een slechte reputatie krijgen. Maar inplaats van dat toe te geven, zou u nog gaan eisen dat er geen politiecontroles meer mogen plaatsvinden. Of dat autocarroussels er op elk moment van de dag toegelaten moeten worden. U zou zonder verpinken het recht gaan opeisen dat hoeren dag en nacht de publieke ruimte mogen inpalmen zonder dat u daar met even grote overtuiging plichten zou tegenover stellen.

Dus wat is cohabitatie eigenlijk volgens jullie?

- Prostituees voor de ingang van een basisschool, zoals dat nu het geval is op de Hooikaai?
- Het afdreigen van buurtbewoners door uitbaters van een afwerkhôtel tijdens een wijkvergadering in de KVS?
- Binnenbreken in een appartement – echt letterlijk de toegangsdeur van een appartementsgebouw forceren en dan nog es de deur van het appartement zelf kapotstampen – bij buurtbewoners die zich tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op een lijst hadden gezet en zich tegen de straatprostitutie hadden uitgesproken?
- Het bekrassen van een reeks auto's in de ondergrondse parking van een appartementsgebouw waar een aantal mensen wonen die de overlast door de straatprostitutie publiekelijk hadden aangekaart?
- Bedreigingen aan het adres van die mensen die het aangedurft hadden om filmpjes van de overlast in hun straat op YouTube te zetten?
- Kinderen die door de prostituees weggejaagd worden uit de afgesloten straten omdat ze tijdens het spelen teveel lawaai maken?

We zouden zo nog wel eventjes kunnen verdergaan met het opsommen van wat we liever anders zouden zien in onze wijk maar eigenlijk weet u heel goed wat er allemaal misgaat.

Wij zeggen als meerderheid 'nee' tegen de overlast die straatprostitutie in een woonwijk veroorzaakt. Wij willen niet voor een voldongen feit komen te staan want in tegenstelling tot wat u beweert was er vroeger geen prostitutie in de Alhambrawijk. Het is sinds de openstelling van de Europese grenzen met de voormalige Oostbloklanden dat we plots een enorme toevloed aan straatprostituees hebben gekregen. Een aantal hotels in de wijk zijn zich daarop gaan toeleggen waardoor de Alhambrawijk steeds meer de reputatie gekregen heeft van 'hoerenbuurt'. Nu staan er prostituees in straten waar er tien jaar geleden geen hoer te bespeuren was.

Hoe kan het ook anders? Tijdens het laatste onderzoek naar de prostitutieproblematiek in het Brussels Gewest is gebleken dat er meer dan 5000 prostituees werkzaam zijn op ons grondgebied. Dat is voor een stad van de omvang van Brussel ontzettend veel. Met de uitbreiding van de vele internationale instellingen te Brussel zal het aantal prostituees in de toekomst enkel maar toenemen.

Ondertussen heeft de Stad duidelijk gekozen om van onze wijk een woonbuurt te maken – dat hopen we althans. Er worden constant nieuwe bouwvergunningen afgeleverd voor de renovatie van huizen of de bouw van appartementen. De wrijvingen tussen bewoners en de straatprostitutie zullen met de jaren enkel maar toenemen.

Vandaar: een globaal actieplan dringt zich op, meer dan ooit tevoren.

Als Espace P vindt dat de bewoners 'lastig' zijn en het werk van de prostituees belemmeren waarom ijvert u dan niet voor een plek waar geen bewoners zijn en waar de prostituees in alle vrijheid kunnen werken? Dan hoeft u zich ook al niet meer op te winden over het feit dat straten afgesloten worden met betonblokken. Kies dan toch gewoon voor een plek waar de autocarroussels op volle toeren kunnen draaien zonder dat er bewoners zijn die er last van kunnen hebben.

Maar dat ziet u natuurlijk niet zitten.

En waarom niet ... ?

Omdat u van de bewoners verwacht dat ze gaan optreden als een soort van 'veiligheidswacht' voor de prostituees. Als er zich problemen voordoen, dan hoeft de prostituee in de straat maar luid te gillen en de bewoners doen de rest.

Dat is wat de meeste bewoners nog het meeste tegen de borst stuit, het feit dat Espace P en de prostituees verwachten dat de bewoners er zijn voor hun veiligheid.

Vindt u dit overdreven?

Als cohabitatie volgens u perfect mogelijk is waarom slaagt u er dan niet in om afspraken te maken met de prostituees? Als jullie het al niet kunnen, welke autoriteit hebben de buurtbewoners dan?

Voor ons zal cohabitatie altijd eenrichtingsverkeer betekenen. Wij zien absoluut geen voordelen van de straatprostitutie in onze wijk.

Wij willen gewoon een leefbare buurt die alle kansen krijgt om zich te ontplooien. Onze wijk heeft veel potentieel maar de straatprostitutie ontnemt ons het licht om echt te groeien.

En hoe zit dat nu met die 'anti-prostitutie'-maatregelen die de stad genomen heeft?

Het klopt dat de Stad Brussel een aantal maatregelen heeft getroffen na de vele klachten over de overlast die de straatprostitutie veroorzaakt, maar van een echt beleid is geen sprake.

Dat de maatregelen de overlast willen aanpakken is duidelijk, dat ze anti-prostitutie zouden zijn hangt van ieders interpretatie af:

- De politiecamera's: in een interview hebben we gelezen dat de prostituees denken dat de camera's er voor hun veiligheid zijn geplaatst. Het schrikt hen alleszins niet af want vlak onder de camera's – aan de Antwerpsepoort bijvoorbeeld – staat het vol prostituees. Zolang de stad geen beëdigde commissaris heeft aangesteld kan de politie de 'prostitutiebeelden' niet interpreteren en hebben ze geen rechtsgeldigheid. Nu wordt vooral geverbaliseerd op het negeren van de borden 'plaatselijk verkeer' maar volgens de verenigingen die de belangen van de prostituees verdedigen horen hoerenlopers die met de auto de wijk inrijden ook tot het plaatselijke verkeer omdat ze nu eenmaal op zoek zijn naar de prostituees die in de wijk post hebben gevat ...

- De taks op de afwerkhôtels: sinds de invoering van die taks een aantal jaar geleden heeft geen enkel hotel zijn deuren moeten sluiten in de Alhambrawijk. Geen enkel hotel, ondanks dat de taks is vastgelegd op '2.500 euro per lokaal' ... Wij vragen ons af of die taks wel geïnd wordt maar geen enkele instantie kan ons een antwoord geven op die vraag. Ofwel verdienen die hotels enorm veel

geld ofwel betalen ze de taks niet. Hoe dan ook, een echte impact heeft die maatregel niet want een aantal hotels hebben uitgebreid of ondernemen renovatiewerken.

- De betonblokken: de autocarrouselen zijn een echte gesel voor onze wijk. Vooral 's nachts kunnen de kleine straatjes de vele honderden auto's niet aan. Ook ontbreekt het aan civisme bij de prostituees die soms een praatje slaan met de klanten terwijl er een file aan auto's ontstaat met als gevolg dat alle chauffeurs op hun claxon gaan duwen. En geen akkoestisch glas dat zo'n concert kan tegenhouden dus er moest wel iets gedaan worden tegen dat sluihverkeer. De huidige oplossing is verre van ideaal maar in een aantal – helaas niet alle straten – is er een duidelijke verbetering merkbaar. Jullie zeggen dat de betonblokken voor overlast zorgen. Dat is de wereld op zijn kop zetten. De betonblokken zijn er gezet omdat de prostituees autocarrouselen aantrekken. En dat zorgde voor oneindig meer overlast ...

- De politiecontroles: straatprostitutie is onvermijdelijk gelinkt met heelwat nevenactiviteiten zoals drugstraffiek, mensenhandel, vrouwenmishandeling, ... De politie hield soms razzia's in de wijk om die nevenactiviteiten zoveel mogelijk onder controle te houden. Helaas heeft Espace P het hele wetboek uitgepluisd om een wet te vinden die de controles enorm bemoeilijkt. Nu wonen wij in een wijk waar dankzij Espace P de politie haast niets meer kan doen zonder dat het Comité P hen op de vingers tikt. Natuurlijk vinden we dat de politiecontroles correct moeten verlopen maar momenteel worden we geconfronteerd met een beleid die de politiecontroles ontmoedigd. Zo krijgen al die schadelijke nevenactiviteiten – die uiteindelijk de prostituees ook geen goed doen – quasi vrij spel.

Het wordt tijd dat Espace P een echt project voorstelt inplaats van altijd maar 'rechten' op te eisen en het nooit over de 'plichten' te hebben.

Het wordt tijd dat Espace P andere initiatieven onderneemt dan overdag de 'micro-trottoir' toe te passen en geld te steken in een vierkleurendrukbrochure.

Het wordt ook tijd dat Espace P een echt debat voert inplaats van een oproep te doen tot 'reflexie' zonder een datum, plaats en uur voor te stellen.

De meerderheid van de bewoners van de Alhambrawijk wil geen straatprostitutie voor hun deur en hun mening zal niet veranderen na het lezen van jullie brochure.

Natuurlijk moet straatprostitutie een plaats krijgen in de stad maar niet in een woonbuurt. Het wordt meer dan tijd dat daar eens serieus over nagedacht wordt. Maar het is niet aan de bewoners van de Alhambrawijk om daar het voortouw in te nemen. Wij vinden dat de politieke instanties dat moeten doen, en alle organisaties die daar de expertise voor hebben. We vragen ons af of Espace P haar expertise wil aanwenden of gewoon voor de gemakkelijke oplossing blijft kiezen door bijvoorbeeld de overlast door straatprostitutie te minimaliseren en alsmaar over 'cohabitatie' te blijven doordrammen.

Cohabitatie werkt niet en is op lange termijn nefast voor de bewoners maar ook voor de prostituees.

Wij hopen dat de boodschap van de meerderheid van de buurtbewoners van de Alhambrawijk deze keer duidelijk is overgekomen.

Hoogachtend,

Comité Alhambra
comitealhambra@gmail.com