



**Aan de heer Burgemeester,
Freddy THIELEMANS
Stadhuis
Grote Markt 1
1000 BRUSSEL**

Brussel, december 2008

Geachte burgemeester Thielemans,

Het Comité Alhambra heeft de afgelopen tien jaar zelden een blad voor de mond genomen. De traagheid waarop de overlast door straatprostitutie wordt aangepakt en de stoeve communicatie met het stadsbestuur heeft ons dikwijls frustraties bezorgd. Maar over één ding waren we unaniem positief: de commissarissen die verantwoordelijk is voor onze wijk.

Zij heeft de afgelopen jaren hemel en aarde verzet om binnen de wettelijke grenzen de buurtbewoners bij te springen wanneer ze dat kon. Zij was ook altijd correct met de andere partijen in de wijk. Onze 'mevrouw de commissaris' deed haar werk zoals het hoorde: nooit hebben we getwijfeld aan haar integriteit.

Vandaar dat we nogmaals met klem willen ontkennen wat in bepaalde pers is verschenen: die aantijgingen kloppen niet. U mag al onze correspondentie natrekken die terug te vinden is op onze site, nooit hebben we een kwaad woord over de commissaris gezegd.

En dat zal in de toekomst niet anders zijn. Wij steunen haar volledig en hopen dat haar naam binnenkort van alle verdenkingen gezuiverd mag worden.

Wij wensen u en uw familie alvast fijne eindejaarsfeesten toe en het beste voor het jaar 2009.

Vriendelijke groeten,

Comité Alhambra