



Aan de heer Burgemeester,
Freddy THIELEMANS
Stadhuis
Grote Markt 1
1000 BRUSSEL

Brussel, september 2010

Geachte burgemeester Thielemans,

Mosterdgras om zigeuners weg te jagen, straatmuzikanten die enkel op even/oneven dagen mogen spelen, ... de afgelopen maanden zat het schepencollege blijkbaar niet om inspiratie verlegen.

De afgelopen tien jaar hebt u dezelfde creativiteit aan de dag gelegd om de straatprostitutie in de Alhambrawijk aan te pakken met als resultaat: er is nog nooit zoveel straatprostitutie geweest als nu.

Nochtans hebben wij u de afgelopen tien jaar vriendelijk en soms ook minder vriendelijk gevraagd naar echte oplossingen maar voor één of andere redenen blijven die uit.

Misschien bent u nog niet overtuigd dat ongecontroleerde straatprostitutie onmogelijk kan cohabiteren in een woonwijk.

Daarom stellen wij u het volgende voor: stap es uw voordeur uit, 200 meter verder in uw straat richting Koopliedenstraat kan u met eigen ogen zien wat voor ravage straatprostitutie aanricht. Ga er dan toch es heen, maar dan wel 's nachts want dan is de straatprostitutie op haar rawwst.

Als burgemeester en als chef van de politie hebt u alle sleutels in handen om echte oplossingen uit te werken. Oplossingen zijn mogelijk, maar enkel als u die wil.

Vele buurtbewoners zijn er ondertussen van overtuigd 'dat er met Thielemans niets zal veranderen'. Wij hopen dat ze ongelijk hebben. Maar dan wordt het meer dan tijd dat u de koe bij de horens vat en die vele honderden bewoners niet langer beschouwt als 'beroepklagers'.

In andere Belgische steden is er een doordacht prostitutiebeleid. Aan u om hetzelfde te doen want vroeg of laat zal er toch drastisch ingegrepen moeten worden willen we dat deel van onze stad leefbaar houden.

Vriendelijke groeten,

Comité Alhambra